

## Hier ben ik goed in!

Met mama 'sprak'\* ik een poosje geleden over wat mijn talenten zijn. Mama vond dat ik heel goed kan merken of iemand blij is of verdrietig. Dat vindt zij mijn talent.

### Waar ik vind dat ik goed in ben

Maar ik vind juist dat ik heel goed kunst kan maken: tekenen, knutselen, verven. Iets knutselen is meer mijn talent. Maar ook helpen in de keuken met schillen van een appel of een aardappel. Als ik dat doe ben ik heel trots en als mama er iets van zegt moet ik altijd lachen.

### Heel trots

Ik ben vooral heel trots als ik iets heb gemaakt wat ik aan anderen kan laten zien of wat je kan opeten. Ik maak daar dan weleens een filmpje van en dan kan ik dat laten zien aan iemand. Dat vind ik leuk en dat geeft me een trots gevoel. Dat laat ik zien door te lachen en door enthousiast te reageren.

**Moeder:** *Ik vind het belangrijk te benoemen wat Yrsa wél kan en waar zij goed in is. Ik merk dat er nog heel vaak de nadruk wordt gelegd op wat er niet kan of lukt of wat er nog geleerd zou kunnen worden. Het is verfrissend om ook te kijken naar iemands talenten.*

*In mijn beleving is een talent van Yrsa onder andere dat zij heel goed emoties kan 'lezen' bij mensen. Je kunt haar niet makkelijk voor de gek houden door te zeggen dat het goed met je gaat terwijl dat niet zo is. Bij haar groep Zomerplus herkennen ze dit ook. Voor dit onderwerp ging ik in 'gesprek' met Yrsa (met haar spraakcomputer kan zij door met haar ogen naar plaatjes te kijken aangeven wat ze wil 'zeggen') en toen bleek dat wat ik als talent zie, zij helemaal niet zo ziet.*



*Zij is trots op haar knutselwerk en het helpen in de keuken. Ik kom er op deze manier achter dat ik dingen soms heel anders zie dan Yrsa en dat vind ik leuk en verrassend.*

*\*Yrsa is non-verbaal. Dat wil zeggen dat zij niet kan praten. Met behulp van haar spraakcomputer kan zij naar plaatjes kijken waarna de tekst wordt uitgesproken door de computer.*

Om over na te denken: Welke talenten heeft jouw kind? Ervaart je kind dit zelf ook als een talent?

### BLOG: DE WERELD VOLGENS YRSA

In deze blog maken we kennis met Yrsa. Yrsa is 19 jaar en heeft ernstige meervoudige beperkingen. We nemen je mee in haar wereld door verhalen vanuit haar perspectief te vertellen.

Het gaat om alledaagse situaties thuis of op haar werk bij ZomerPlus. De rode draad in de verhalen is adolescentie: alle veranderingen die Yrsa doormaakt op weg van puber naar jonge vrouw.

Nieuwsgierig hoe deze blog tot stand is gekomen? Check: [www.ikgaemb.nl/blog-de-wereld-volgens-yrsa/](http://www.ikgaemb.nl/blog-de-wereld-volgens-yrsa/)

De kleine stukjes worden opgetekend door Lucienne Vossen.  
[www.lvwandelcoach.nl](http://www.lvwandelcoach.nl)