

Mensen kijken

Met mijn ouders op een terras kan ik heerlijk mensen kijken. Ik geniet vooral van mensen die niet zo goed kunnen lopen. Ik vind ze heel interessant en bekijk ze met mijn volle aandacht.

Grappig

Ik vind hier verder niet echt iets van maar vind ze vooral erg grappig. Het lijkt wel of al die mensen speciaal voor mij een show opvoeren. Ik bekijk de wereld als één groot openluchttheater.

Ding met wielmpjes

Toen ik een keer met mijn ouders op een terras zat was er een vrouw die voorbij kwam lopen. Ze liep achter een ding met wielmpjes en ineens struikelde ze en viel op de grond. Ik kan er niets aan doen maar ik moest zó hard lachen. Soms schrik ik als iemand valt, maar als het dan niet zo erg is ga ik gewoon door met lachen. Dat is toch humor?

Op de grond

Ik kan op dat moment alleen maar kijken naar wat er gebeurt en zie dan even niks en niemand meer, dus wat mijn ouders ervan vonden weet ik niet. Ik zag alleen die vrouw lopen en het volgende moment lag ze op de grond. Ja, dat vind ik dus grappig.

Weer lachen

Ik kan dan nog heel lang blijven na-hikken van de lach en als ik eraan terugdenk moet ik wéér lachen. Gelukkig was het niet zo erg met die mevrouw, want even later liep ze gewoon weer weg.

Vader: *We zaten gezellig op een terrasje toen er een mevrouw aan kwam lopen met een rollator. Ineens begint Yrsa keihard te lachen, zie ik dat die vrouw op de grond ligt. Yrsa en ik hebben hetzelfde gevoel voor humor. We kunnen lachen om dezelfde dingen, zoals mensen die vallen. In dit geval wilde ik wel zeker weten dat de vrouw niet ernstig gewond was. In eerste instantie was ik dus even alert op hoe de vrouw eraan toe was.*



Het bleek niet ernstig en toen moest ik ook wel even grinniken om de situatie.

Mijn vrouw liep naar de dame toe om te vragen of het ging, zij voelde zich behoorlijk opgelaten, maar die dame was alleen maar boos omdat onze dochter zo zat te lachen. Yrsa zag er de humor wel van in. Ik ben van mening dat Yrsa mag zijn wie ze is en daar hoort het lachen om dit soort voorvallen ook bij.

Om over na te denken: Wat zou jij doen als je kind zo in een deuk ligt om iemand die valt?

BLOG: DE WERELD VOLGENS YRSA

In deze blog maken we kennis met Yrsa. Yrsa is 19 jaar en heeft ernstige meervoudige beperkingen. We nemen je mee in haar wereld door verhalen vanuit haar perspectief te vertellen.

Het gaat om alledaagse situaties thuis of op haar werk bij ZomerPlus. De rode draad in de verhalen is adolescentie: alle veranderingen die Yrsa doormaakt op weg van puber naar jonge vrouw.

Nieuwsgierig hoe deze blog tot stand is gekomen? Check:

www.ikgaemb.nl/blog-de-wereld-volgens-yrsa/

De korte stukjes worden opgetekend door Lucienne Vossen.

www.lvwandelcoach.nl